

Verksamhetsberättelse Eda lägergårdsförening 2022.

Styrelsearbete

Styrelsen har under den senaste perioden bestått av ordförande Sara Antell, vice ordförande Ove Engström, sekreterare Christer Sjörin, kassör Runa Steen samt ledamöterna Lena Charpentier, Therese Hast, Mats Engström och Jan Karlsson. Från förra årsmötet har 9 protokollförda styrelsemöten ägt rum. Styrelsen har även däremellan träffats på lägergården eller via mejl och Messenger för att hantera enklare, akuta frågor. Mats Engström har ansvarat för bokföring och ekonomisk redovisning. Ledamöter i styrelsen har även haft ett flertal möten med Knivsta kommun.



Investeringar, underhåll och utemiljö

Under året har renoveringen av den stora salen färdigställts. Trägolvet har slipats och lackats, väggpaneler och dörrar målats och en vacker tapet finns nu på väggarna. Ove Engström har lagt ner ett stort arbete med att renovera gamla fina taklampor från Lagga bygdegård. Dessa finns nu plats i salen och stora hallen.

I sovlängan målades flera av sängborden och utvändigt rödfärgades ungefär halva det huset.

Bastun har försetts med utebelysning för mörka kvällar. Ett digitalt bokningssystem för bastun har utvecklats. Vacuumtoaletterna, vars digitala enheter är mycket känsliga för spänningsförändringar, har försetts med nya, kraftigare åskskydd. Både sovlängan och huvudbyggnaden har försetts med fungerande bredbandsuppkoppling.

Det inre förrådsrummet i huvudbyggnaden har rensats ut och försetts med nya hyllor. En extra kyl och frys har skänkts av generösa medlemmar och fyllt en viktig funktion bland annat för 4H-lägrets matförvaring under helger mellan lägerveckorna när lägergården hyrts ut till andra besökare.

Mycket arbete har också gått till att städa upp i skogen efter fällningen av alla träd som fällts på grund av omfattande granbarkborrsangrepp. Grova stammar och mycket annan död ved har dock sparats för att gynna mångfalden av svampar, insekter och andra organismer i skogen. Klenare timmer har sågats upp och klyvts till ved. Mycket arbete kvarstår dock och gemensamma ansträngningar krävs för att göra skogen mer framkomlig. Mer ved behövs också då vedåtgången är stor både i bastun och på grillplatsen.

Under vintern blev det nödvändigt att sätta upp en bom till lägergården. Flera fall av skadegörelse föranledde detta.

Bygga Trygghet tillsammans

Under året deltog Eda lägergårdsförening, som en av åtta föreningar, i projektet *Inkluderande Upplandsbygd*. Medlemmar ur föreningen deltog i informationsmöten, workshops och studieresor och arbetade fram en plan för att utveckla lägergården till att bli en än mer välkomnande plats för fler. Hur ökar vi tillgängligheten för grupper som annars kan ha svårt att komma ut i vacker, vilsam och intressant natur? Hur når vi bättre ut och samverkar med andra för att dessa grupper också får möjlighet att delta i trevliga aktiviteter tillsammans med andra. Ett omfattande arbete lades på dialog med andra föreningar och sociala verksamheter i Knivsta för att kartlägga behovet liksom möjligheter till samarbeten. Under året har en rad aktiviteter arrangerats i samverkan med andra, bland annat:

Tillsammans med Lyckträffen, PRO, SPF och Naturskolan genomförde vi två *heldagsläger för seniorer i Knivsta* fyllda av föredrag, naturvandringar, småkrypssafari och naturbingo. Det dukades fint för lunch i lägergårdens matsal med vita dukar och ängsblommor. Knivstas park-lag satte upp tält så förmiddagskaffe kunde serveras utomhus i välbehövlig skugga under dessa två varma dagar.



Tillsammans med Socialpsykiatrins verksamheter i Knivsta och Friluftsrämjandet inom friluftssatsningen *Häng med oss ut* arrangerades en dag med fantastisk lunch med bland annat grönsaker från *Stegens* egna odlingar. Sedan paddlade vi till Fjällnora, drack kaffe och åt fantastiska kakor som bakats på Stegen.

Tillsammans med Studieförbundet och Naturskolan arrangerades ett *Tredagarsläger för ukrainska barn och deras mammor* med övernattning, bad, paddling, vandring, naturstudier, lekar och skapande verksamhet. En representant från *Barnombudsmannen* kom också på besök för att tala med barnen om deras rättigheter.



Tillsammans med *Fröhusets öppna förskola* och *Knivsta församling* arrangerades ett *dagläger för Knivstafamiljer med barn under 6 år*. Det bjöds på mat, sjöngs sånger och paddlades. De som ville kunde gå en äventyrsstig i skogen eller leta småkryp i vattnet och kolla närmre på dem med sterolupp.



Tillsammans med *Epa- ungdomar* från trakten anordnades en *gemensam arbetskväll* där vi högg en massa ved och städade bastun. Efteråt grillade vi hamburgare, drack läsk och åt glass. Vi samtalande även om hur lägergården kunde utvecklas för att bli mer inkluderade och hur engagemanget för lägergårdens framtid kan främjas.



Under en dag i oktober bjöds alla medlemmar in till en *Rödfärgningsfest*. Vi borstade av och rödfärgade drygt halva sovlängans fasad. Efteråt åt vi god mat tillsammans och diskuterade framtida projekt.

Flera försök gjordes även för att liva upp engagemanget i *Arbetsgrupperna: Yttre underhåll, Inre underhåll* samt *Kommunikation och evenemang*.

Badgäster och besökare

Den ökning av besökare som vi såg under pandemiåren tycks kvarstå. Eda lägergård har blivit ett populärt utflyktsmål och besöks numera året runt även om besöksantalet under soliga sommardagar förstås utgör en klass för sig. Bastu och badvak har varit mycket nyttjade under vintern och under en period var isarna riktigt bra vilket fick många att åka skridskor hela vägen från Fjällnora.

Fler gäster på Eda lägergård är glädjande men ökar också arbetsbördan för föreningen vad gäller sophantering, skötsel av toaletter och allmänt underhåll. Vedåtgången är stor, inte minst på vintern och då främst för att värma upp bastun.

Antalet betalande medlemmar under året har varit 275. Därtill kommer många barn liksom medlemmar som av någon anledning glömt att betala medlemsavgiften under 2022. Bastun har dragit många nya medlemmar, liksom möjligheten att billigt hyra kanot.

Uthyrningen har, trots att pendemiläge ännu rådde under första halvåret liksom en rad avbokningar på hösten, varit relativt gott ändå även om intäkterna underskred de budgeterade hyresintäkterna.

Bastun hyrdes ut närmare 100 gånger under året. Ett digitalt bokningssystem infördes under året vilket underlättat uthyrningen. Dock kvarstår en del bekymmer med vedåtgång, städning och allmänt engagemang för bastuns underhåll. En arbetsgrupp med särskilt ansvar för skötseln av bastun föreslås.

Kanoterna har nyttjats flitigt av de gäster som bokat lägergården såsom, naturskolan, skolklasser, föreningar och andra sammankomster. Därutöver har drygt 40 kanoter hyrts över dagen av medlemmar.



Förutom aktiviteterna som arrangeras inom projektet i Inkluderande upplandsbygd har medlemmarna bjudits in och i varierande grad deltagit i följande evenemang:

- Helgen 23–24 april öppnades lägergården för säsongen.
- Visafton med pubkväll hölls 20 augusti
- Äppelfesten 18 september.
- Stängning av lägergården skedde 15–16 oktober.



Sammanfattning

Vi fortsätter att växa som förening och det är glädjande. Uppslutningen kring utlysta arbetsdagar har varit god vilket betytt oerhört mycket. Samtidigt ökar besöksstrycket från allmänheten. Detta ställer höga krav på föreningen och dess styrelse att klara av att utveckla föreningen samtidigt som arbetet med underhåll, drift och uthyrningsverksamhet tar mycket ideell tid. Vi skulle behöva vara fler som på något mer organiserat sätt engagerar sig i lägergårdens framtid. Vi hoppas att kunna få i gång arbetsgrupperna på nya roliga sätt genom att varva jobb med fortbildningsinsatser i form av workshops och föredrag, mat och samkväm. - Det ska vara kul att engagera sig och då måste arbetet ligga på en rimlig nivå för var och en.